

Εμπειρίες ζωής από Στοκχόλμη

Έχουν περάσει τρεις εβδομάδες από τον ερχομό μου από την Στοκχόλμη. Δεν επικοινωνώ μαζί σας νωρίτερα, αφού ήθελα να τακτοποιήσω της σκέψεις μου, και να βρω αρκετό χρόνο έτσι ώστε να μπορώ να σας ευχαριστήσω με τον τρόπο που σας αξίζει.



Αυτές οι έξι μέρες στην Στοκχόλμη, μοιάζουν πολύ πιο σύντομες σε διάρκεια, και εκθετικά μεγαλύτερες ως προς τις εμπειρίες που μου πρόσφεραν. Συνοψίζοντας τώρα αυτά που έζησα από μακριά, δεν σας κρύβω ότι είναι ελάχιστες οι μέρες στην ζωή μου που μπορούν να συγκριθούν με αυτές τις έξι. Δεν θέλω να είμαι υπερβολικός - κάτι που κάνω συχνά βέβαια - αλλά φεύγοντας από την Στοκχόλμη ήμουν διακατεχόμενος από ένα συναίσθημα περηφάνιας, συγκίνησης, και δέους.



Μέσα από αυτό το ταξίδι, είχα την ευκαιρία να μοιραστώ της ιδέες και προσδοκίες μου με ένα παγκόσμιο κοινό εμπειρογνομώνων. Είχα την τιμή να χαιρετίσω την πριγκίπισσα και να δειπνήσω με τον Βασιλιά και την Βασίλισσα εν μέσω μιας άκρως φαντασμαγορικής τελετής, που με έκανε να νομίζω πώς κι εγώ ήμουν Βασιλιάς, έστω και για λίγο!

Σημαντικότερα όμως, είχα την ευκαιρία να βαδίσω πίσω από την σημαία της χώρας μου ξέροντας ότι εγώ ήμουν αυτός που την αντιπροσώπευε. Παρ' όλες τις θαυμάσιες τελετές, τις καλύτερες, και τις πιο αξέχαστες στιγμές και αναμνήσεις τις έζησα με τα άλλα 54 παιδιά που λάμβαναν μέρος στον διαγωνισμό, και τους πέντε συνοδούς μας.



Από τους Λετονούς Ρόλαντ και Αρτούρ, που μου διηγήθηκαν την ξεκαρδιστική ιστορία του Λετονικού 'συμβόλου' της ειρήνης και με τους οποίους δεν σταματούσα να γελάω, και την Γερμανίδα Ντάνα, της οποίας η χαριτωμένη της φυσιογνωμία και συμπεριφορά σε συνδυασμό με την

επιστημονική της γνώση την έκανε πολύ συμπαθητική, στον Εζικιέλ, τον Αργεντινό, του οποίου οι οικογενειακές του εμπειρίες και η ανθρωπιά του με έκαναν να καταλάβω πόσο τυχερός πραγματικά είμαι, και την Ολλανδέζα Λόττε, ή 'Λόττα' όπως την αποκαλούσα, που ο χαρακτήρας της έμοιαζε με τον Θηλυκό εαυτό μου. Ας μην ξεχάσω την Καναδή Χάννα, η οποία παίζει ποδόσφαιρο στο κολεγιακό επίπεδο, και τον πανέξυπνο συγκάτοικο μου Ανιρόντ, τον Ινδό 'Ομπάμα' που εκπροσώπησε την Αμερική, αλλά και πολλούς άλλους. Ακόμη και οι Σουηδοί συνοδοί μας ήταν αστείοι και ξεχωριστοί άνθρωποι. Με τον Ενρίκ, που μοιάζει πιο πολλοί σαν πριγκιπόπουλο παρά συνοδός, είχα πολλές ευχάριστες συζητήσεις. Έχοντας την ευκαιρία να περάσω 5 μέρες με τόσες διαφορετικές φυσιογνωμίες και διαφορετικές κουλτούρες, η κατανόηση μου για τον άνθρωπο έχει πραγματικά εμπλουτιστεί με ένα τρόπο που κανένα βιβλίο η σχολείο δεν μπορεί να αντικαταστήσει.

Όσο για την παρουσία μας στον διαγωνισμό είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευχαριστημένος με το προϊόν που παρουσιάσαμε στον διαγωνισμό.



Ο Κύριος Κλείτος, σαν ο επίσημος συνοδός μου από την Κύπρο δεν θα μπορούσε να έχει κάνει καλύτερη δουλειά. Από τα βιβλιαράκια που μου ετοίμασε με την ιστορία της Στοκχόλμης, τον καιρό, και την συναλλαγή νομισμάτων, στο να μου αγοράσει αποσμητικό και να μου αλλάξει τα ευρώ μου σε Σουηδικές κορώνες, πάντα ήταν δίπλα μου. Σημαντικότερο απ' όλα όμως ήταν το γεγονός πως η ευχάριστη του διάθεση με βοηθούσε να ηρεμήσω και να συγκεντρωθώ πριν της σημαντικές παρουσιάσεις με τους κριτές, και να νιώσω γενικότερα σιγουριά και άνεση, ειδικότερα στις πρώτες μέρες της περιπέτειας μου.



Είναι η προσωπική μου γνώμη ότι ο κύριος Κλείτος δεν πρέπει να παραλείπει από τέτοιου είδους ταξίδια, αφού αυτά που προσφέρει είναι αναντικατάστατα.

Επίσης ευχαριστώ την Κυρία Πέρσα και τον Κύριο Αντώνη Παπαϊωάννου για την ευχάριστη τους συντροφιά. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ξανά για αυτήν την πραγματικά απίστευτη εμπειρία που μου δώσατε. Είναι τιμή σας που σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς στηρίζετε τέτοιους θεσμούς και παίρνετε τέτοιες πρωτοβουλίες. Θα είμαι δίπλα σας για ό,τι χρειαστείτε.