

## Εμπειρίες από τη Στοκχόλμη



Όταν δηλώσαμε συμμετοχή στον παγκύπριο διαγωνισμό «Stockholm Junior Water Prize Competition», γνωρίζαμε φυσικά ότι οι νικητές θα ταξίδευαν στην Στοκχόλμη όπου θα έμεναν για πέντε μέρες εκπροσωπώντας την Κύπρο στον αντίστοιχο παγκόσμιο διαγωνισμό. Ξέραμε επίσης ότι οι νικητές θα λάμβαναν μέρος σε διάφορες δραστηριότητες με το αποκορύφωμα να είναι το δείπνο με τον βασιλιά και τη βασίλισσα.

Όταν ανακοινώθηκε πως είμαστε οι φετινές νικήτριες του Παγκύπριου διαγωνισμού, πίστευα πως είναι απλά ένα όνειρο.



Λίγες μέρες πριν φύγουμε για την Στοκχόλμη συνειδητοποίησα εν τέλει πως όντως θα ταξιδέψουμε στη Στοκχόλμη, όντως θα γνωρίσουμε την πριγκίπισσα, όντως θα δειπνίσουμε με τον βασιλιά και τη βασίλισσα... Ωστόσο όσο προετοιμασμένη κι αν ήμουν για το τι θα αντικρίσω, τίποτα δεν συγκρίνεται με την πραγματικότητα.

Όσο κι αν προσπαθώ να εξηγήσω το μεγαλείο των εμπειριών που ζήσαμε, κανείς δεν μπορεί να το αντιληφθεί πραγματικά αν δεν τις ζήσει κι ο ίδιος. Φυσικά υπάρχει και το διαγωνιστικό μέρος, για το οποίο υπάρχει πολύ άγχος, εφόσον ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος και κάθε εθνικός νικητής επιθυμεί να εκπροσωπήσει τη χώρα του αντάξια.



Παρόλα αυτά η όλη εμπειρία ήταν συγκλονιστική και σίγουρα αξίζει τις στιγμές άγχους που μας διακατείχαν και κάθε λεπτό που αφιερώσαμε για την έρευνα μας. Αναμφισβήτητα ωστόσο, το πιο καταπληκτικό κομμάτι του διαγωνισμού ήταν για μένα οι φίλιες που δημιούργησα. Ο κύριος Κλείτος, ο εθνικός διοργανωτής της κυπριακής αποστολής για το 2016, μας είχε μιλήσει για τις ισχυρές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των συναγωνισθέντων. Η αλήθεια είναι πως μου φάνηκε λίγο απίστευτο, μέχρι που το έζησα η ίδια.

Πραγματικά έχω δεθεί πάρα πολύ με όλα τα παιδιά, έχουμε κρατήσει ακόμα επαφές και έχουμε προγραμματίσει ήδη επανένωση στην Στοκχόλμη. Για αυτή την αξέχαστη εμπειρία οφείλω να ευχαριστήσω το Μουσείο Νερού του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού και ιδιαίτερα τον κύριο Κλείτο Παϊσιάνο, ο οποίος μας βοήθησε στο ότι χρειαζόμασταν, μας εμπύχωνε και μας αγκάλιασε σαν παιδιά του. Εξίσου σημαντική ήταν και η βοήθεια του συνοδού της κυπριακής αποστολής κυ Φίλιππου, ο οποίος μας βοήθησε με τις συμβουλές του να εισπράξουμε αρκετά καλά σχόλια από τους κριτές.

