

Εμπειρίες ζωής από τη Στοκχόλμη

Καλοκαίρι 2012. Το τέλος Αυγούστου, μας βρίσκει με μια βαλίτσα στο χέρι να αναχωρούμε για Στοκχόλμη. Το τι ζήσαμε αδυνατώ να το περιγράψω πλήρως με λέξεις, όμως αξίζει να γίνει μια μικρή αναφορά για το πώς και τι περάσαμε εκείνες τις μέρες. Η μέρα της άφιξης μας στη πόλη ήταν σημαδιακή.



Η πόλη δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί πόλη του πράσινου και του γαλάζιου καθώς είναι γεμάτη καταγάλανα ρέοντα νερά και πράσινο, πολύ πράσινο: δέντρα λογής-λογής καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της πόλης που σε συνδυασμό με την εξαιρετική ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική της, διαμορφώνουν ένα απίστευτο τοπίο.

Οι πρώτες μέρες κύλησαν γρήγορα. Αξέχαστες θα μου μείνουν οι πρώτες μας γνωριμίες, καθώς η επαφή με τόσους πολλούς συνομήλικους μας από 27 χώρες ανά το παγκόσμιο ήταν συναρπαστικότερη: καθένας τους μια διαφορετική ιστορία με ιδέες και χρώματα από τη χώρα του.



Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε σε δυο φάσεις με κάθε χώρα να εξετάζεται τρεις φορές από κριτικές επιτροπές των δυο με τριών ατόμων στο παγκόσμιο συνεδριακό κέντρο της Στοκχόλμης.



Με τη λήξη του διαγωνιστικού μέρους, υπήρξε ξενάγηση στην παλιά πόλη της Στοκχόλμης. Βεβαίως δεν υπήρχε χρόνος για να περάσουμε από το ξενοδοχείο μας, οπότε όλο το απόγευμα περπατούσαμε με κουστούμια στο κέντρο της

Στοκχόλμης, μες σε παλάτια και βασιλικές φρουρές με τους περαστικούς να κοιτάζουν παράξενα καθώς ομολογουμένως δεν θα είχαν ξαναδεί μια τόσο περίεργη ομάδα τουριστών!





Την επόμενη μέρα ακολούθησε κρουαζιέρα στο αρχιπέλαγος της Στοκχόλμης. Λόγω του λιωσίματος των πάγων της Σκανδιναβικής το νερό είναι κατά 97% γλυκό και έτσι τα δέντρα φυτρώνουν κατά μήκος όλων των ακτογραμμών των 30,000 νησιών γύρω από την πόλη.

Έτσι δημιουργείται ένα ειδυλλιακό τοπίο με σκόρπια από δω κι από κει γραφικά χωριά, με ανεμόμυλους και χίλια μύρια χρώματα βουτηγμένα στο πράσινο.



Εκείνη λιτή και πανέμορφη έκανε χειραψία με όλους μας και μαζί προχωρήσαμε για τη τελετή λήξης.

Μετά τη μέρα της εκδρομής ξεκινήσαμε εντατικές πρόβες για τη γνωριμία με τη πριγκίπισσα της Σουηδίας Βικτώρια και την τελετή λήξης. Καθένας μας έπρεπε να πει το όνομά του και να υποκλιθεί μπροστά της, κάτι που μου θύμισε παλιούς ιπποτικούς καιρούς.



Με την ομάδα της Σιγκαπούρης να κερδίζει το πρώτο βραβείο και ξέφρενους πανηγυρισμούς, αποχωρήσαμε από το συνεδριακό κέντρο, ενώ ακολούθησε δείπνο με πολύ φαγητό και χορό μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.



Η επομένη ήταν η μέρα του αποχαιρετισμού μικρές ομάδες με 2-3 αποστολές αναχωρούσαν για το αεροδρόμιο κάθε 1-2 ώρες. Παράξενο το συναίσθημα, όμως αφού πλέον είχε φτάσει η ώρα ανταλλάξαμε κάποιες τελευταίες αγκαλιές αποχαιρετιστήκαμε και πήραμε το δρόμο για το αεροδρόμιο.



Σε μερικές ώρες βρεθήκαμε μακριά με τους υπόλοιπους να σκορπίζονται στις άκρες του κόσμου χιλιόμετρα μακριά σαν να μας πέταξε κάποιο αλλόκοτο χέρι από τη χούφτα του, με τις αποσκευές μας γεμάτες ενθύμια και αναμνήσεις ζωής...

Γιώργος Μενελάου
Λύκειο Πολεμιδιών



WORLD WATER WEEK

Stockholm Junior Water Prize



MOYZEIO
NETOY